



קבוצה מספר 5- רבנות ירושלים

שלום ילדים,

אנחנו אוריה ומוריה, או בקיצור - אורי ומורי.

היום נלמד על הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שנקרא בקיצור גם 'הראי"ה'.

הקבוצה שלכם קיבלה את החלק הרביעי של המשחק. דף לימוד העוסק בתקופה בה שימש הרב קוק כרב העיר ירושלים.. מוכנים לצאת לדרך? אנחנו מתחילים!

הרב קוק נולד בלטביה, אך חלם כל חייו להגיע לארץ הקודש. כאשר הוזמן להגיע לשמש כרב העיר יפו הוא הגיע בשמחה ועלה לכאן עם משפחתו. כעבור מספר שנים, יצא הרב לגרמניה כדי לשכנע את מנהיגי הקהילות היהודיות לעלות לארץ ישראל.

באותם ימים פרצה מלחמת העולם הראשונה ובמשך חמש שנים נאלץ הרב להישאר בחוץ לארץ. בתקופה זו המשיך לפעול למען תושבי הארץ בשוויץ ובלונדון.

בין היתר פעל להקמת תנועת 'דגל ירושלים'. באותם ימים היו בארץ שתי קבוצות גדולות, האחת - חלוצים שהקימו מושבות ועסקו בעבודת האדמה ובניית הארץ. השנייה - אנשי הישוב הישן, שעסקו בתורה והתנגדו לחלוצים שחלקם היה רחוק מהתורה ומהמצוות. תנועת דגל ירושלים הייתה אמורה לחבר בין שתי הדרכים, ולבנות את הארץ בדרך התורה. ברגע שהוזמן הרב לחזור לארץ, ולכהן כרב העיר ירושלים הוא התלבט האם כדאי שיעזוב את מקומו באירופה, שם הוא יכול לקדם את הקמת התנועה או ישבו לארץ ישראל האהובה. לאחר התלבטות קשה הוא החליט לשוב אל הארץ. גם כאן עמדה בפניו שאלה קשה - לאן ישבו? האם יחזור ליפו, אותה עזב לפני יציאתו לאירופה או ישמש כרב בירושלים?

הרב הגיע לארץ ישראל אך עדיין לא החליט לאן ילך. שתי משלחות קיבלו את פניו, האחת תושבי יפו והשנייה - מירושלים. הרב קוק אהב את תושבי יפו, ולא רצה לפגוע בהם. לכן, הלך בתחילה ליפו. לאחר זמן לא רב פנה אל ירושלים. כרבה של ירושלים היה הרב מקובל על כל החוגים ונתן שיעורים בפני מאות לומדי תורה הרב היה מעורב בהקמת מוסדות חשובים בעיר כמו: בית החולים 'ביקור חולים', ו'מושב זקנים' לטובת החולים והזקנים.

אהבת ארץ ישראל

שמונה ימים הפליגה האנייה שיצאה מאנגליה.

משפחת קוק הפליגה לארץ ישראל.

לאחר ההפלגה, הגיעו למצרים. משם היה עליהם לעלות על רכבת לארץ ישראל.

הנמל במצרים הזכיר לרב ולרבנית את נמל יפו והם שמחו מאד לדעת שהם

מתקרבים אל ארץ ישראל.

הרב, הרבנית ובנם - צבי יהודה עלו על הרכבת המובילה אל ארץ ישראל. בדרכם

ממצרים לארץ ישראל חשב הרב על בני ישראל שנדדו במדבר ממצרים אל ארץ

הקודש. כאשר ירדו בתחנת רפיח אורו עיניהם. הנה שבו אל ארץ ישראל.



אהבת התורה

משפחת קוק יצאה בדרכה אל ארץ ישראל. באותם ימים היה עליהם להפליג באנייה כדי לעבור את הים. הרב קוק שמח על הדרך הארוכה שעומדת לפניהם. הוא הביא עמו ספרי קודש כדי ללמוד בהם. 'כעת', כך חשב. 'יהיה לי פנאי ללמוד תורה בשלווה.' בין הספרים הייתה מסכת זבחים. המסכת עוסקת בדיני הקרבנות. מכיוון שהרב קוק היה כהן הוא הקפיד ללמוד את הלכות עבודת הכהנים כדי שיוכל לעבוד במקדש כשייבנה. גלי הים הדפו את האנייה והקשו עליו ללמוד בנחת, אך שכשיכול היה לשוב ולעמוד על סיפון האנייה היה הוגה בתורה הקדושה.

אהבת ישראל

בזמן ששימש כרב העיר ירושלים פנו אליו התושבים בשאלות רבות. שוחטים באו להתייעץ בעיני שחיטה ותלמידי חכמים הגיעו להתייעץ בענייני הלכה. שאלות רבות הגיעו לפתחו של הרב, ואל כל מבקר התייחס במאור פנים ובאהבה גדולה. ראו תלמידיו שהמבקרים רבים ואין לרב אפילו שעה קלה של מנוחה. מה עשו? תלו שלט על הדלת, ובו שעות קבלה. 'כך יגיעו אל הרב רק בשעות אלו ולא יפריעו לו בכל שעות היממה.' חשבו התלמידים. אך לא כך היה. כעבור יום נעלם השלט, והתלמידים שבו ותלו שלט חדש במקומו. כאשר נעלם השלט בפעם השנייה הלכו התלמידים לבדוק מי עשה את המעשה. הם החלו לחקור, ולבסוף גילו שהרב קוק בעצמו הוריד את המודעה מדוע? 'רב איננו אדון לעצמו, הסביר הרב. 'הוא כמו עבד של הציבור, וצריך לסייע לו בכל דבר ובכל שעה.'

תשבץ

ענו על השאלות הבאות בתשבץ שלפניכם, בהצלחה!

1. איזו תנועה רצה להקים הרב קוק?
2. מי הפריע לרב ללמוד על סיפון האנייה?
3. היכן נולד הרב קוק?
4. שמו השני של בנו של הרב קוק.
5. הרב קוק מונה ל_____ העיר ירושלים.
6. לפני שעזב את הארץ היה רב העיר _____ (בהיפוך אותיות).
7. אחת המדינות בה שהה הרב כשהיה בחוץ לארץ.
8. אחת הערים בהם שימש כרב.
9. הרב הוזמן לשם כרב העיר _____ ולכן שב מאנגליה לארץ ישראל.
10. הרב למד הלכות זבחים כדי שיוכל לעבוד בבית ה_____.

										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
										8.
										9.
										10.

הפתרון שלכם לחידה: מה המילים שקיבלתם

בטור המודגש? _____

כיצד קשורה התשובה לחיי הרב קוק?

את המילים המופיעות בטור המודגש עליכם לשמור ובעזרתן תוכלו כיתתכם להתקדם במשחק.

מה למדתם מהרב קוק?
